

Liefste mama, papa, oma, opa,

Beste supporter,

Weet je, ik voetbal graag!

Lekker op zaterdag of zondag samen met mijn vrienden tegen een bal trappen en nadien napraten, spelen, afspraken maken, vriendinnetjes ontmoeten, stoer doen, een hapje, een drankje, ... ! Je weet wel, al die dingen die een kind of puber net tot kind of puber maakt.

Ik vind het trouwens ook fantastisch dat je er bij bent, dat je me aanmoedigt, dat ik steun krijg maar ... , wees positief en verstoer aub mijn leefwereld niet door te roepen of te schelden tegen de scheidsrechters, de tegenstanders, de ouders van de tegenstanders of ... erger nog tegen mijn eigen medespelers. Want het zijn immers MIJN vrienden. En roep tijdens de wedstrijd niet steeds wat ik moet doen. Laat die taak over aan mijn trainer. Ook thuis heb ik het liefst dat je niet op de wedstrijd terug komt.

Oh ja, ik wil nog zeggen dat ik altijd mijn best doe. De ene dag lukt het net wat beter dan de andere. En ik weet ook dat er jongens of meisjes zijn die beter zijn dan ik, veel beter zelfs. Ik heb daar geen probleem mee, integendeel. Ik vind dat zelfs tof. Ik hoop dat jij dat ook vindt!

Weet je, ik voetbal graag! Laat mij en mijn vrienden dan ook voetballen!

Namens alle jeugdspelers van KFC ZAMMEL!

Ps: Gooi aub mijn briefje niet weg. Plooi het op, steek het in uw portefeuille en lees het elke keer opnieuw aan het begin van een wedstrijd. En straffer nog, het hoeft zelfs geen wedstrijd te zijn waar aan ik zelf deelneem!

